

DE WEKKER

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - de Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en de Wijk

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 1 okt. 10.00 uur ds. J. Hommes, Kinderkerk, collecte Kerk & Israël
8 okt. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, Avondmaal, collecte Voedselbank
15 okt. 10.00 uur pastor J. Luten, collecte voor de Afrikaloop t.b.v. kinderen in Afrika
22-okt 10.00 uur ds. A. Westra, collecte KiA Werelddiaconaat Indonesië
29-okt 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte KiA/zending Rwanda, extra collecte voor onderhoud Reesthof
5-nov 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, oogstdienst mmv de Cantorij, Kinderkerk, collecte oogstdienst/najaar zending Colombia,
12-nov 10.00 uur ds. B. Metselaar, collecte KiA/Werelddiaconaat Libanon
19-nov 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte Diaconie
26-nov 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, gedachtenisdienst mmv de Cantorij, collecte PKN/Pastoraat, extra collecte voor onderhoud Reesthof
3-dec 10.00 uur pastor J. Luten, Kinderkerk, collecte KiA/Werelddiaconaat/Libanon, Jordanië, Irak
10-dec 10.00 uur Dienst met commissie bijzondere diensten, collecte KiA/binnenlands Diaconaat
17-dec 10.00 uur ds. R. Gosker collecte PKN/jong protestant, extra collecte voor onderhoud Reesthof

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Ik klim

Column uitgesproken op RTV Oost in het radioprogramma

Thuis op zondag op 10 september tussen 8.00 en 9.00 vanaf 13:30"

Klim tot je boven bent. Klim zoals de liefde. Klim totdat de apen uit de mouwen komen, klim van je nachtmerrie naar mooie dromen. Ik sta op het eerste

bordes van de uitkijktoren in IJhorst. Een solide bouwwerk van hout en metaal. Gebouwd door vrijwillige handen. Elk weekend een stukje verder, totdat het moment daar was dat ik erop kon.

Het was niet dat ik niet wist wat ik daar zou zien. Want het uitzicht van de toren verschilt niet zoveel van het uitzicht vanuit ons huis. In vijf minuutjes wandelen ben ik van de ene plek op de andere. Maar toch: als je een toren ziet, wil je erop. Als een verrassing vond ik kleine gedichtjes op mijn weg naar boven. Klim als een mier met een hoedje op. Klim tot ik een snoepje krijg. Klim zoals je danst. Klim tot de zon ondergaat. Klim de gaten uit de kaas, Klim de sterren van de hemel.

Kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de lekmulder hebben deze dichtregels geschreven. Opgeklommen van groep 1 tot aan groep 8 hebben ze al een hele ontwikkeling doorgemaakt, en als ik de dichtregels lees, vraag ik me af hoe het verder met ze zal gaan. Blijft de één gaan voor een snoepje, werken omdat je ervoor beloond wordt? Welke aap zal er nog uit de mouw komen, en wie klimt de gaten uit de kaas?

Op het derde bordes roept één van de kinderen ons toe: Klim naar de wereld van jezelf. Dat is nog een hele klus, weet ik inmiddels, want waar is die wereld en hoe ziet die eruit? Maak je die wereld zelf, is die aan jou gegeven, of moet je het maar doen met wat er op jouw pad komt? Het leven is een hele klim.

Tenslotte kom ik boven en zie ik het mij bekende landschap van een andere kant en niet te vergeten: nu van boven, in een ander perspectief. Klim tot er overal vrede is, staat er te lezen. En hier is het vrede.

Hier stroomt de Reest. Een prachtige beekrivier die dankzij het feit dat zij de grens vormt tussen Overijssel en Drenthe haar oorspronkelijke vorm heeft behouden. Noch de Overijsselaars, noch de Drenten wilden een stuk grond aan de ander afstaan. Vanboven kun je het nog beter zien een kronkelend, zilveren lint door het landschap. In het voorjaar is het hier geel van de dotterbloemen. Een haas springt door het veld. Wie een beetje oplet heeft grote kans een hinde met haar reekalfjes te zien. En de ooievaar is bijna niet te missen.

Het doet goed, om zo een moment boven het alledaagse uit te klimmen. Even te vergeten wat er allemaal in de wereld speelt. Even met jezelf te zijn. Misschien ook even weer kind te zijn, speels en vol plezier.



Samen met de 11, 12-jarigen klim ik de kat in de zak, Ik klim in de boom van de hak op de tak, ik klim tot de bodem van de zee en ik klim als een mol in de tuin.

Uitkijkend over het landschap klim ik tot de klok niet meer tikt en de tijd is vergaan. Ik dank God voor de goede schepping en voor de creativiteit van kinderen. En ik bid dat de vrede van deze plek zich mag uitstrekken tot over de hele wereld. Klim tot de bel gaat, lees ik en denk: Dan zijn we allemaal vrij.

Betsy Nobel

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Het jubileumjaar 200 jaar kerkgebouw, vooruitblik:

Zondagmiddag 15 oktober: 'Overleden priester kuiert naar zijn graf'

Mink de Vries kruipt in de huid van abt Albertus ten Nyenhuis en loopt op zondagmiddag 15 oktober over het kerkenpad vanaf het voormalige klooster naar de kerk in IJhorst, waar abt Ten Nyenhuis vermoedelijk begraven ligt.

Mink de Vries, kerkelijk werker in Hasselt, is een groot kenner op het gebied van de Moderne Devotie en heeft zich verdiept in de geschiedenis van de kloosters in Nederland. Hij weet dan ook veel te vertellen over het Zwartwaterklooster en het klooster Dickninge. Wat de relatie tussen beide kloosters en de kerk in IJhorst is, wordt uit de doeken gedaan.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de grafsteen in de kerk van IJhorst. Van het wapen op deze grafsteen is een afbeelding gemaakt die in de kerk hangt en onlangs door de Godert Willem baron De Vos van Steenwijk aan de kerk is geschonken.

Om **14.30 uur** begint Mink de Vries zijn wandeling bij het witte hek op het landgoed Dickninge. Iedereen kan dan meewandelen naar de kerk in IJhorst. Of u gaat rechtstreeks naar de kerk in IJhorst, de kerk gaat om **15.30 uur** open, om daar het verhaal van de abten Albertus ten Nyenhuis en Johannes Schepelaar aan te horen. Uiteraard zal daarbij ook aandacht worden geschonken aan de historie van de kerk en is er ruimschoots gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek te gaan.

Zondagmiddag 19 november: dorpsfilms IJhorst

Er zullen twee dorpsfilms vertoond worden de eerste komt uit 1969, de tweede uit 2000. **Aanvang 14.30 uur.**

In de pauze wordt u uitgenodigd voor een gratis kopje koffie of thee in de kerk. Vanwege de te verwachten grote opkomst vragen we u zich aan te melden op emailadres: **Reserveren-kerk-ijhorst-dewijk@outlook.com**

Boekje "Kerk in IJhorst"

Zoals u in deze wekker kunt lezen onder het kopje '200 jaar kerk' is ter ere van het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw een boekje genaamd 'Kerk in IJhorst' gemaakt. Dit boekje is gratis te verkrijgen voor belangstellende

kerkleden. Hiervoor zijn twee uitgifte momenten gepland waar de brochure opgehaald kan worden, vanwege de kosten maximaal een per adres.

De afhaaldata zijn: donderdagavond **28 september** en
dinsdagavond **17 oktober** tussen **18.30 en 19.30 uur**.

Voor de mensen die op die tijdstippen niet kunnen, stuur even een email aan 'reserveren-kerk-ijhorst-dewijk@outlook.com' onder vermelding 'boekje', met naam en adres en telefoonnummer, dan overleggen we op een later tijdstip over afhalen of brengen.

Voor de mensen die op **1 november** naar de gemeenteavond komen, kan ook voorafgaand aan de gemeenteavond het boekje worden verkregen.

De commissie 200 jaar kerkgebouw, Rick Germs

Woensdag 1 november, gemeenteavond

Bent u benieuwd naar het reilen en zeilen van onze gemeente? Heeft u een vraag of een idee? Kom dan naar de gemeenteavond op 1 november (Dankdag) vanaf **19.30 uur** in de Reesthof. Als iedereen koffie of thee heeft gaan we beginnen.

Geert Eleveld uit IJhorst is bereid gevonden om iets te vertellen over zijn fietstocht naar Santiago de Compostella. Hij zal zijn verhaal ondersteunen met mooie foto's zoals wij van hem gewend zijn. Iedereen is van harte welkom.

We hopen dat er veel mensen zijn, zodat we elkaar kunnen ontmoeten.

Leo Tjoonk

Ook dit seizoen: Bijbelgespreksgroep

Wilt u met anderen in gesprek over het geloof, de kerk, de bijbel of zaken die u bezighouden in het leven, schuif dan één of meerdere keren aan bij de Bijbelgespreksgroep.

De komende data zijn: 9 oktober, 30 oktober, 20 november en 11 december, steeds op de maandagochtend van 10.00 -11.30 uur. Per keer spreken we een onderwerp af. Houd daarvoor de nieuwsbrief in de gaten! Nog geen abonnee op de Nieuwsbrief? Dat is zo geregeld via de site van onze kerk onder het kopje Nieuwsbrief. Ook handig voor andere informatie.

Oogst-Dankdienst met de Cantorij

Dankbaarheid voor al het goede dat ons wordt gegeven. Dankbaarheid voor wat ons lukt om deze wereld bewoonbaar te houden. Dankbaarheid voor de inspiratie die ons aangereikt wordt vanuit de Bijbel. We spreken het allemaal uit in de Oogst-dankdienst van **5 november**. De cantorij zal medewerking verlenen aan deze dienst.



2 november: Lichtjesavond en voordracht over Verlies en Rouw

Rouw en verlies, we krijgen er allemaal mee te maken. Wanneer je een geliefde verliest, lijkt het of je wereld op pauze gaat. Tegelijkertijd gaat om je heen alles door en voordat je het weet ben je ook weer druk met je dagelijkse bezigheden, terwijl je ook nog zo'n behoefte hebt even stil te staan bij je verlies. In de loop der tijd kunnen ook vragen opkomen: Wat is dat eigenlijk rouwen? Hoe gaat dat, of hoe doe je dat? Je kunt je afvragen of wat jij voelt en doormaakt eigenlijk wel normaal is en of andere mensen dat ook hebben.



Donderdag 2 november is het Allerzielen. Een van oorsprong katholiek gebruik dat meer en meer aandacht krijgt in de media, bij rouwcentra en in de protestantse kerken. Gerda Habes, uitvaartverzorger in De Wijk e.o., Gerja Dolsma, rouw- en verliesbegeleider, spreekster bij uitvaarten en ik, Betsy Nobel, predikant van de protestantse kerk in IJhorst hebben daarom voor deze avond een gezamenlijk programma gemaakt. Het ziet er zo uit:

Van **19.00-19.45 uur** is de kerk open en kunt u in stilte in- en uitlopen om een lichtje aan te steken voor iemand die u mist. Ga gerust even zitten en luister naar de passende muziek die wordt gespeeld. U mag zo lang en zo kort blijven als u zelf wilt (u bent natuurlijk van harte welkom bij de voordracht, maar u mag ook gewoon even binnenlopen en daarna weer naar huis gaan).

Om 19.45 uur schenken we een kop koffie en is de inloop voor het bijwonen van de voordracht over Rouw en Verlies door Gerja Dolsma

Om 20.00 uur begint de voordracht en rond 21.00 uur ronden we samen af met een hapje en een drankje. Dan is er ook gelegenheid om met anderen te spreken of om nog een kaarsje aan te steken.

Zo willen we u gelegenheid geven om stil te staan bij uw geliefde overledene, wat meer te weten te komen over Verlies en Rouw en elkaar te ontmoeten. Aanmelden is niet nodig. Neem gerust ook iemand mee. Iedereen is van harte welkom.

Betsy Nobel

Gedachtenisdienst

Op **zondag 26 november** zullen wij op de gedachteniszondag de namen noemen van de mensen uit onze dorpen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook is er ruimte voor persoonlijke gedachtenis van iemand die u mist, nog maar kort of al veel langer. U kunt voor hen een lichtje opsteken. De cantorij zal aan deze dienst haar medewerking verlenen. Iedereen is van harte welkom, ook als u geen vaste kerkganger bent. Verdriet treft ons allemaal.



.....en OPGEVIST UIT DE REEST

Het jubileumjaar 200 jaar kerkgebouw, terugblik:

Gedurende de afgelopen periode hebben we weer een aantal activiteiten gehad. In **Juli concert maand** hebben we vijf zaterdagen kunnen genieten van uiteenlopende orgel en pianoconcerten. Ze waren goed bezocht en ik heb veel lovende kritieken gehoord.

Op **26 augustus** bij het **'wiekerfeest'** waren we weer present met de versierde wagen. Het was aangenerer weer dan in IJhorst (voor in de 20 graden i.pl.v. achterin de 20). Ook in de Wijk was een positieve ontvangst dat de Kerk zich op deze wijze liet zien en we ontvingen zelfs de 3e prijs van de 'zelfbouw' wagens.

Op **9 september** was openmonumentendag. Vanuit de commissie hebben we een kleedjes markt voor kinderen van basisschoolleeftijd georganiseerd. Een aantal kinderen heeft enthousiast een kleedje neergelegd en haar koopwaar uitgesteld. Doordat het erg warm was, was de publieke belangstelling jammer genoeg niet heel groot.

Rick Germs

De kleedjesmarkt

In het begin van de kleedjesmarkt waren er niet zoveel kleedjes.

Iedereen verwachtte wel dat er meer kwamen, maar er kwamen er niet meer. Er waren maar ongeveer vijf kleedjes. De meeste kinderen op de kleedjesmarkt verkochten goed. Sommige kleedjes verkochten weinig en



sommige kleedjes verkochten veel. Uiteindelijk waren er wel heel veel spullen verkocht. Ik vond het een leuke kleedjesmarkt, want ik heb nog nooit op een markt gestaan. Ook heb ik nog een oude vriend ontmoet. We hadden heel veel spullen meegenomen, maar er was weinig verkocht. Mijn broertjes en ik hebben eigenlijk meer uitgegeven dan dat we verkocht hebben. Maar we waren erg gelukkig. De rest van de spullen gaan we verkopen op de IJhorster markt of we gaan naar de kringloop.

Tjalling Lanphen



Twee nieuwe diakenen

Op **6 augustus** werden twee nieuwe diakenen bevestigd in hun ambt, Roelie van Nierop en Erik Nobel. We zijn blij dat ze het college van diakenen komen versterken en wensen hen Gods zegen toe op hun werk.

Openluchtdienst

In de Openluchtdienst van **27 augustus** waren i.v.m. het 200-jarig bestaan van ons kerkgebouw ook enkele gasten uit 1823 aanwezig. Samen met hen stonden we stil bij de ontwikkeling van het gebied rondom de Reest vanaf het jaar 1000 tot nu. Een oude kerkplek, waar het nu heel vredig is, maar waar ook bloedige strijd is geleverd in de eeuwen die achter ons liggen. We vroegen ons af: is dit een plek waar God wonen kan? En waar zijn die plekken nog meer te vinden?

Duidelijk werd dat een kerkgebouw een mooie plaats is om God te ontmoeten, maar dat we hem ook op allerlei plaatsen kunnen aantreffen, als we onze zintuigen daarvoor openstellen. Het werd een prachtige morgen, waarin we de paar uur zon die er op die dag waren precies konden meepikken.



Startdienst

Hoewel we deze zomer eigenlijk gewoon zijn doorgedaan met allerlei kerkelijke activiteiten, markeerden we toch op zondag **10 september** de start van het nieuwe kerkelijke seizoen. De kinderen waren weer terug van vakantie en konden aan de slag met de vraag hoe de ruzie over blaadjes tussen mevrouw Hogepoot en meneer Langeteen opgelost zou kunnen worden.

In de kerk dachten we na over hoe belangrijk een gemeenschap is, juist in deze tijd van individualisme en hoe we samen de gemeenschap gezond kunnen houden. Dat deze dienst dit keer niet helemaal vlekkeloos verliep, door allerlei omstandigheden, was gelukkig geen reden voor chagrijn, maar voor een bevrijdende lach.

Indrukwekkend was het getuigenis van Simon en Suzy, die op deze zondag in de kerk waren. Zij zijn samen met hun zeven kinderen vanuit Soedan naar Nederland gekomen toen een aantal maandengeleden daar de oorlog uitbrak. Simon werkte voor de Nederlandse ambassade en toen de ambassadeur vanwege de oorlog werd teruggedreven, heeft zij ook haar staf naar Nederland laten komen.

Suzy en Simon vertelden ons hoe ze hebben ervaren dat de hand van God hen heeft geleid. Verdrietig was dat ze ook het overlijden van Simons moeder, Christine Samuel Raja, moesten afkondigen. Zij overleed op 4 september op 88-jarige leeftijd in Zuid-Soedan. We staken een lichtje voor haar aan en er werd een steentje met haar naam bij de andere steentjes gelegd.

Zo gaan we samen het nieuwe seizoen weer in.

Er staan nog verschillende activiteiten op het programma rondom het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw en ook veel andere activiteiten zijn inmiddels weer opgestart. Laten we er samen weer een mooi seizoen van maken.

Ds. Betsy Nobel

CANTORIJ



De spits is eraf van het seizoen 2023/2024. Zoals zichtbaar is op de foto hebben we er weer zin in. Helaas waren enkele leden de eerste keer niet aanwezig in verband met vakantie. De volgende repetitie avonden zijn 3, 17 en 31 oktober. We gaan zingen in de oogstdienst op 5 november. Daarna repeteren we op 14 november. Op 26 november werken we weer mee aan de gedachtenisdienst. Daarna repeteren we voor de Kerstnachtdienst op 12 en 19 december. Iedereen die van zingen houdt en mee wil zingen: u bent hartelijk welkom op een repetitie avond, van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Reesthof.

Namens het bestuur, Wietske Westerbeek



BLOEMENGROET

Als teken van meeleven en bemoediging werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

23 juli	dhr. H. Dunnink en mw. V. Dekker-Hulzentop
30 juli	fam. Bomert en dhr. T. van Ginkel
6 augustus	fam. R. Salomé en N.N.
13 augustus	dhr. A. van Nierop en fam. H. Scheper
20 augustus	dhr. R. Hulzebos en mw. G. de Wit-de Boer
27 augustus	mw. G.M. Mulder-Greven en Simon en Suzy uit Soedan
3 september	dhr. H. Meijer en mw. B.K. Nobel-Ridderikhoff
10 september	mw. R.J.M. de Boer-Gebben en mw. T. Everts-Bakker
17 september	dhr. N. Venema en mw. G.D. Van Tongeren-Reitsma

NIEUW INGEKOMEN

De Wijk mw. L. van Asselt
 dhr. M.E. Steensma

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u.

Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

College van Kerkrentmeesters

Wat er zoal gaande is

In en om de gebouwen

Het onderhoud van de gebouwen en het kerkelijk erf heeft onze voortdurende aandacht en door vrijwilligers wordt het nodige werk verricht. Voor volgende jaren staan er de nodige onderhoudswerkzaamheden op de rol. Zowel de pastorie als de kerk zijn rijksmonumenten. Voor beide gebouwen kunnen wij gebruik maken van de Subsidie Instandhouding Monumenten. Wij maken hier

dan ook gebruik van. Voor het kerkgebouw is er net een toekenning geweest van subsidie voor de volgende onderhoudsperiode van 2024-2029.

Open Monumentendag

Ook dit jaar waren wij weer geopend tijdens Open Monumentendag. Het was dit keer een bijzondere editie. De opening van Open Monumentendag Staphorst vond plaats in onze kerk.

De aanleiding daarvoor was het 200 jaar bestaan van het kerkgebouw. In het kader van 200 jaar kerkgebouw is er door enkele (oud) inwoners van de Wijk en IJhorst een boekje samengesteld over de geschiedenis van de kerk en het eerste exemplaar van deze uitgave werd uitgereikt aan de voorzitter van de kerkenraad, Leo Tjoonk, Jan Arend baron De Vos van Steenwijk en aan de wethouder van Staphorst, Lucas Mulder. In het rijk geïllustreerde boekje wordt de geschiedenis van de kerk vanaf het allereerste begin verteld. Ook zijn diverse geschiedkundige zaken over de kerk, die niet correct bleken te zijn, na grondig onderzoek, rechtgezet.

Na de officiële opening was de kerk geopend voor publiek. Er was een fototentoonstelling en daarnaast waren de organisten Leo Zeelenberg, Thea Steenberg en Fenna van der Weide aanwezig voor de muzikale omlijsting. Wij mochten weer veel bezoekers verwelkomen en ook mooie gesprekken voeren. Het was erg warm weer en de kerk zorgde nog wel voor enige schaduw maar gezien de aanhoudende warmte begon ook de temperatuur in de kerk al aardig op te lopen.

Daarnaast was er 's morgens op het plein voor De Reesthof een kledjesmarkt voor de kinderen en aan het eind van de middag genoten wij van het wagenspel "Beetje Dom" uitgevoerd door "De bende van Mina Koes".

Al met al veel volk op de been zowel bij de kerk als ook bij de naastgelegen boerderij van de fam. Gortemaker. Wij kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde dag.

DE WEKKER

Via De Wekker houden wij u op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom de kerk. Het blad wordt goed gelezen en alom gewaardeerd. Dit jaar is er veel aandacht voor het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw.



De Wekker wordt elke twee maanden in de dorpskernen van IJhorst en De Wijk huis aan huis bezorgd door een aantal vrijwilligers. Voor de buitengebieden krijgen de leden van de kerk en de abonnementhouders De Wekker in hun brievenbus. Er zijn natuurlijk de nodige kosten gemoeid met deze nieuwsvoorziening en deze moeten geheel worden betaald uit vrijwillige bijdragen. Kerkleden en abonnementhouders hebben inmiddels een uitnodiging gehad voor een vrijwillige bijdrage. Wij vinden het belangrijk dat wij als kerk ons gezicht laten zien in het dorp want wij vormen immers één gemeenschap. Wilt u als dorpsgenoot ook helpen om deze nieuwsvoorziening op de huidige wijze in stand te houden dan is uw steun van harte welkom. Uw gift kan worden gestort op bankrekening: NL35 INGB 0002 4081 91 ten name van Protestantse Gemeente IJhorst De Wijk, met vermelding bijdrage De Wekker. Iedereen alvast bedankt voor zijn of haar bijdrage.

OVERZICHT KERKBALANS (t/m 11 september 2023)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 75.257	€ 63.171	€ 12.086
Sympathisanten	<u>€ 1.055</u>	<u>€ 575</u>	<u>€ 480</u>
Totaal toegezegd	€ 76.312	€ 63.746	€ 12.566

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:

18 juni	Heifer Waterproject	€ 55,25
25 juni	Kerk in Aktie/Colombia	€ 67,88
2 juli	Kerk in Aktie/Werelddiaconaat	€ 75,80
9 juli	NBG	€ 75,50
16 juli	SOS Kinderdorpen	€ 96,10
23 juli	Voedselbank € 135,25 + gift van € 25,00 is samen	€ 160,25
30 juli	Stichting Jarige Job	€ 60,40
6 augustus	Wilde Ganzen	€ 143,75
13 augustus	Kerk in Aktie/Ghana	€ 67,20
20 augustus	Stichting Epafra	€ 97,55
27 augustus	Week van de Eenzaamheid	€ 97,07

Totaal:

Jacolien Tjoonk

Voor de Kerk: 16 juli € 73,80; 23 juli € 66,70; 30 juli € 52,25;
6 augustus € 93,35; 13 augustus € 44,05;
20 augustus € 82,90; 27 augustus € 91,85;
3 september € 74,75; 10 september € 102,25

Voor De Reesthof: 30 juli € 83,79 en 27 augustus € 56,85;
via bank totaal € 10,-; Boekenverkoop totaal € 186,50 en
Collectebus t/m 9 september € 33,20

GIFTEN

Voor de Diaconie € 20,00 via mw. G. v. d. Meent en € 10,00 via de bank
Voor de kerk: via Wietske Westerbeek € 20,- ; via bank totaal € 45,-

OM NIET TE VERGETEN...

... de namen van ...

- 31 juli **Geessien (Gé) Linde-Snijder**, 84 jaar
- 5 augustus **Gerrit Jan (Jan) Dengerink**, 78 jaar
- 15 augustus **Aly Sloots-Drenten**, 77 jaar
- 26 augustus **Gerko Wolting**, 41 jaar
- 8 september **Johanna (Jo) IJdens-Drost**, 80 jaar
- 10 september **Hermannus Bernardus Johannes (Harry) Slag**, 77 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Op **maandagmiddag 18 september** kwamen we bij elkaar in de Reesthof om na deze warme zomer ons nieuwe seizoen te starten.

Onze bijeenkomsten zijn verplaatst naar de derde maandag in de maand. Dit heeft tot gevolg dat de bijbehorende foto van onze bijeenkomst geen plekje heeft kunnen krijgen in De Wekker. Dit gaan we natuurlijk inhalen in het volgende kerkblad.

Nogmaals geef ik u graag de data van onze bijeenkomsten die allen gehouden worden in De Reesthof op maandagmiddag om 13.30 uur. De kerstviering en Paasviering vormen hierop een uitzondering en starten om 18.00 uur.

De data van de bijeenkomsten:

- | | |
|------------------|---|
| 16 oktober 2023 | kijkje in het verleden van o.a. IJhorst |
| 20 november 2023 | Jubileumviering 85-jarig bestaan |
| 18 december 2023 | Kerstviering |
| 15 januari 2024 | Nieuwjaarsviering |
| 19 februari 2024 | Doe-middag |
| 18 maart 2024 | Paasviering |
| 15 april 2024 | muzikale invulling met 'ABBA' |
| 8 mei 2024 | het reisje |

Op **maandagmiddag 16 oktober** is onze volgende bijeenkomst om 13.30 uur in de Reesthof. Het belooft een interessante middag te worden onder leiding van de heren Gerrit Lindenholz en Henk Koobs. Zij nemen ons mee in het verleden van Staphorst en IJhorst. Zelfs dicht bij huis valt er nog veel te ontdekken. Graag tot ziens in De Reesthof.

Barbara van den Brink-Smit

CONCERTEN

Wilt u dat uw concert in de Kerk in IJhorst hier ook vermeld wordt? Geef dan minimaal 3 maanden daaraan vooraf de info door aan redactie De Wakker wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Koffie en pianoklanken in Dorpskerk IJhorst

MAANDAG 9 OKTOBER 2023, 14:30 uur:
Van Bach tot Brel: Muziek als tijdmachine

Op een doordeweekse middag wegdromen bij de mooiste klassieke muziek? Vorige maand opende pianist Wouter Harbers de serie koffieconcerten in IJhorst. Deze maand nemen hij en zangeres Marianne Selleger u mee op een muzikale reis door de tijd.

Zes jaar geleden hoorde Wouter Marianne het Ave Maria zingen. Onder de indruk van haar warme altstem en muzikale overtuigingskracht maakte hij kennis. Ze besloten om samen te werken en begonnen in een klein theater in Zeist hun eerste programma: van Bach tot Brel. De bezoekers smulden ervan. Wat klein begon is uitgegroeid tot een tournee: Wouter en Marianne spelen het programma deze oktober op veertien locaties door heel Nederland.

MUSICI: Marianne Selleger, mezzo, Wouter Harbers, pianist



MAANDAG 13 NOVEMBER 2023, 14:30 uur: Oekraïens herdenkings-concert: Een uur vol troost

Wist u al dat er elke maand een koffieconcert is in de Dorpskerk in IJhorst? Pianist Wouter Harbers speelt de mooiste muziek ter wereld en licht die op persoonlijke manier toe. Op 13 november is het volgende concert in de reeks, waarin de situatie in Oekraïne het vertrekpunt vormt voor een uur troostrijke klanken.

Uiteraard wilde Wouter bij dit concert samenwerken met een Oekraïense musicus. Een intensieve zoektocht leidde hem naar Oleg Lysenko. Deze Oekraïense accordeonist biedt de slachtoffers van de oorlog op unieke wijze hulp: hij spaarde twee ambulances bij elkaar door ruim honderd benefietconcerten te geven. Hij studeerde in 2007 af aan het conservatorium in Rotterdam en staat bekend om zijn originele arrangementen. Zo werkte hij twee jaar aan een eigen versie van De Sneeuwstorm van Alexandr Poesjkin.

MUSICI: Oleg Lysenko, accordion, Wouter Harbers, pianist

De koffieconcerten zijn op maandagmiddagen en beginnen met een vers bakje koffie vanaf 13:45 uur, gratis toegang. Reserveer uw ticket via www.koffieconcerten.nl. Na afloop is er een collecte voor de musici en de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan de hulp in Oekraïne.

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verslagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classis-groningendrenthe.nl) vindt u informatie over de classis, verslagen van vergaderingen en nieuwsbrieven. U kunt deze opvragen via scriba@classisgroningendrenthe.nl.

TEN SLOTTE

Stem van God

Huub Oosterhuis, uit: Het lied van de aarde, 1986

Ik zie wel wat gebeurt.
ik hoor het bange schreeuwen
der ganze creatuur,
de noodkreet der verdrukten.
Maar ook wat nog niet is
zie ik vóór mijn ogen:
hun komende bevrijding,
dat zij tot vrijheid groeien,
dat zij elkaar bevrijden
en doen leven.
Ik weet wat ooit zal zijn.
Mensheid naar mijn beeld
is nog maar pas begonnen.



Een hartelijke groet, ds. Betsy Nobel

REDACTIE DE WEKKER

De Wekker wordt huis aan huis bezorgd in IJhorst / De Wijk. Woont u in een andere plaats dan kunt u een abonnement nemen.

Wilt u De Wekker beslist **niet** ontvangen? Mail uw adres aan de redactie. De bezorgers proberen dan uw brievenbus over te slaan!

Extra Wekkers zijn verkrijgbaar bij Tinie Kleen, van Wijngaardenstraat 22, 7955 AT IJhorst, tel. 0522 - 44 58 08 of Mia Moes, Nic. Ten Woldeweg 1, 7957 CW De Wijk, tel. 06-2198 9730.

De volgende Wekker verschijnt in de eerste week van december.

Kopij aanleveren voor nr. 6 graag voor **half november**,

e-mail: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl

We zijn blij met uw bijdrage voor de druk en bezorgkosten van de Wekker (lees meer bij 'college van Kerkrentmeesters').

HANDIG OM TE WETEN

- Pastoraat:** Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst,
tel. 0522 78 55 94, via
mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.
- Kerkenraad** *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst,
tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Contactpersoon ouderlingen:* Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJ-
horst, tel. 06-23291941
- Contactpersoon Staphorst:* Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen,
tel. 0522 46 24 03
- Kerkrentmeesters** *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56,
7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
- Secretaris* Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel.
0522 44 16 87
- Financiële adm. kerk** Jeantje Schaap en Janny Westerbeek,
email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com
- Bank kerk* NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91
- Bank De Wekker* NL35 INGB 0002 4081 91;
- Diaconie** *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaar-
denstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168
- Bank Diaconie* RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18
- Collectebonnen* NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Jacolien Tjoonk,
Cockserve 4, 7957DE de Wijk, tel. 0522 44 12 97
- Preekvoorzieners:** vacant
- Organisten** van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en
Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76
- Vrouwenvereniging** Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-
55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83
- Cantorij** *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19
- Ledenadm.** Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde,
tel. 0528 37 39 81
e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl
- Taxidiensten** Rian Horstra, tel. 0522 44 12 48
- Koster** tevens *contactpersoon De Reesthof:* Marry Germs, De Vos
van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05
47
E-mail: koster-ijhorst-dewijk@outlook.com
- De Reesthof** tel. 0522 44 16 53
- Redactie Nieuwsbrief** Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA, de Wijk,
e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl,
tel. 06-30 82 55 31
- Website:** <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>